

Jezus is verrezen!



Gezinsviering op Eerste Paasdag, zondag 9 april 2023.

*Voorganger: Pastoor S. Koppers
m.m.v.: Werkgroep Gezinsviering*

♪ **Openingslied:** *Wij vieren feest*

Wij vieren feest
omdat Jezus weer leeft.
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.
Jezus is opgestaan!

Hij heeft de dood overwonnen,
ons van de zonde bevrijd.
Hij stierf maar dit is het wonder:
Hij leeft in eeuwigheid

Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer
prijs zijn grote naam.
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning.
Jezus is opgestaan!



Woord van welkom, inleiding.

Gebed om vergeving: ♪ *Heer ontferm U*

Heer, ontferm U, over ons.
Christus ontferm U, over ons.
Heer, ontferm U, over ons.

**A: Heer, Jezus die de rouwmoedigen troost,
ontferm U over ons.**

Heer, ontferm U over ons.

**A: Christus die gekomen zijt voor de zondaars,
ontferm U over ons.**

Christus ontferm U over ons.

**A: Heer, die onze voorspreker zijt aan de
rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.**

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U, over ons.
Christus ontferm U, over ons.
Heer, ontferm U, over ons.

Openingsgebed.

Aansteken Paaskaars (van de kinderkerk):

♪ *Als alles duister is...*

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Eerste lezing: Handelingen 10, 34a, 37-43.

♪ **Tussenzang:** *Klap in je handen en zing voor God*

1. Klap in je handen en zing voor God.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Klap in je handen en zing voor God.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Refrein:

Halleluja, halleluja, halleluja
amen
Halleluja, halleluja, halleluja
amen.

2. Knip met je vingers en zing voor God.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Knip met je vingers en zing voor God.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Refrein.



3. Zwaai met je handen en zing voor God.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Zwaai met je handen en zing voor God.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Refrein.

Evangelie: Johannes.

Acclamatie: *Alleluia.*

Kort woord.

Sacrament van Doopsel en Vormsel.

♪ **Dooplied:** *Drie druppels water.*

Eén zegt jou: 'God houdt van mij.'
Twee zegt jou: 'Je hoort erbij.'
Drie zegt 'Daarom zijn we blij!'
Weet je wat ze gaan doen?
Ze geven jou een zoen!



Hernieuwing doopgelofte

V: Geloof U in God, de almachtige Vader,
die de wereld heeft gemaakt voor de mensen,
die de mensen heeft geschapen naar Zijn beeld,
die Zijn Zoon heeft uitgeleverd,
om één van ons te zijn?

A: **Wij geloven.**

V: Geloof u in Jezus Christus, Zoon van God,
die mens werd met de mensen,
en toen voor Zijn vrienden Zijn leven gaf,
die werd gekruisigd en begraven,
en die in deze nacht is verrezen,
die ons Zijn heilige Geest heeft nagelaten,

als onderpand van eeuwig leven?

A: Wij geloven.

V: Geloof u in de heilige Geest,
die ons leven vuur en vaart verleent,
die ons nieuwe woorden geeft,
zodat wij elkaar opnieuw verstaan,
en samen tot een eenheid worden,
tot Zijn volk, Zijn heilige kerk?

A: Wij geloven.

V: Heer, onze God,
U hebt ons tot nieuwe mensen gemaakt,
Herboren uit water en heilige Geest.
In Jezus Christus zijn wij een nieuwe schepping.
Nu is het oude voorbij,
het kwaad en de dood,
want Jezus is verrezen.
Met Hem mogen wij leven in uw genade,
tot in de eeuwen der eeuwen.

A: Amen.

Besprekling met in de Paasnacht gewijd water.

Voorbeden, met acclamatie:

Wij bidden U: Heer, verhoor ons, Heer, aanhoor ons,
Heer, verhoor ons. Wij vertrouwen op U.



Collecte en klaarmaken van de tafel.

U kunt uw gaven aan deze kerk op verschillende manieren overmaken. Naast de collectezakjes en mandjes kunt u ook per bank overmaken of via de Givt-app op uw telefoon of tablet.

Bank: NL98RABO 0301047782 t.n.v. RK Parochie St. Bonifatius:



Givt-app:



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



♪ **Lied:** *God kent jou vanaf het begin.*

God kent jou
vanaf het begin
Helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet
Want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet

God kent jou
vanaf het begin
Helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet

En weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou
Ja Hij houdt van jou
Ja Hij houdt van jou en mij

Gebed over de gaven.

Eucharistisch gebed:

De Heer zij met u

A: En met uw geest

Verheft uw hart

A: Wij zijn met ons hart bij de Heer

Brengen wij dank aan de Heer, onze God

A: Hij is onze dankbaarheid waardig

U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en genezing te vinden zullen wij uw naam verkondigen, al onze dagen, maar vooral in deze tijd bezingen wij U. Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Hij, die voor ons geworden is het lam dat wegdraagt de zonden der wereld. Onze dood is Hij gestorven, voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood; Hij is opgestaan ten leven en alles heeft Hij nieuw gemaakt. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen, vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde:

♪ **Lied:** *Heilig de Heer*

Heilig, heilig, heilig de Heer
Heilig, heilig, heilig de Heer
de God der hemelse machten.
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde,
Vol zijn hemel en aarde,
van uw heerlijkheid.
van uw heerlijkheid.
Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge.
Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren
Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge.
Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge.

Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw Naam.

Wij hebben deze gaven dan ook her gebracht om ze aan U toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker

van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

A: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

Daarom Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen U, Heer: Zie welwillend neer op het offer van uw kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest.

Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; samen met uw apostelen en martelaren, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met U worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat u hebt verworven. Wij vragen U welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.

Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief waren, en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn om met hen samen voor

altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid.

Amen.

Onze Vader.

Vredeswens.

♪ Lied: *Lam Gods*

Lam Gods, Lam Gods dat wegneemt
de zonden, de zonden der wereld,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Lam Gods, Lam Gods dat wegneemt
de zonden, de zonden der wereld,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Lam Gods, Lam Gods dat wegneemt
de zonden, de zonden der wereld,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.

Communie.

Wij reiken nu de communie uit. De kleinsten, die hun Eerste Communie nog niet gedaan hebben, mogen ook mee naar voren komen. Zij lopen met hun armen gekruist voor hun borst. Zij krijgen een kruisje op hun voorhoofd: een zegen omdat ze er voor God gewoon bij horen.

♪ Lied 1: *Namen van God:*

U bent de God die mij leidt
en mijn vader voor altijd,



U bent de redder die voor mij,
op aarde kwam.
In elke naam die U heeft,
wordt verteld hoeveel U geeft,
om de mensen en wat,
op aarde leeft.

Immanuel, God met ons,
U zal er zijn, elke dag.
Immanuel, God met ons,
U zal er zijn, elke dag.

U bent de God die mij leidt
en mijn Vader voor altijd.
U bent de Redder die voor mij,
op aarde kwam.
In elke naam die U heeft,
wordt verteld hoeveel U geeft,
om de mensen en wat,
op de aarde leeft.

Sterke vorst, vredevorst,
U kwam bij ons, als een kind.
Sterke vorst, vredevorst,
U kwam bij ons, als een kind.

U bent de God die mij leidt
en mijn Vader voor altijd.
U bent de Redder die voor mij,
op aarde kwam.
In elke naam die U heeft,
wordt verteld hoeveel U geeft,
om de mensen en wat,
op de aarde leeft.

Lam van God, hoogste Heer,
U stierf voor ons, aan het kruis.
Lam van God, hoogste Heer,

U stierf voor ons, aan het kruis.

U stierf voor ons aan het kruis.

♪ **Lied 2:** *Een rivier vol van vrede:*

Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn
hart.

Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn
hart.

Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
mijn hart.

Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
in mijn hart.

Ik heb de liefde van Jezus,
ik heb de liefde van Jezus,
ik heb de liefde van Jezus,
in mijn hart.

Ik heb de liefde van Jezus,
ik heb de liefde van Jezus,
ik heb de liefde van Jezus,
in mijn hart.

Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
ik heb de liefde van Jezus,
in mijn hart.

Een rivier vol van vrede,



in

een fontein vol van blijdschap,
ik heb de liefde van Jezus,
in mijn hart.

Slotgebed, mededelingen.

Wegzending en Zegen (*allen staan*).

Moge de almachtige God u op dit paasfeest zegenen en u beschermen tegen alle gevaren van de zonde.

Amen.

Moge Hij die door de verrijzenis van zijn Zoon u tot het eeuwig leven roept,
u het geluk van de onsterfelijkheid schenken.

Amen.

Moge u die na de dagen van Christus' lijden met blijdschap het paasfeest viert,
met zijn hulp opgaan tot het feest van de eeuwige vreugde.

Amen.

Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.

Amen.



♪ **Slotlied:** *U zei de Glorie*

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,

daald' een engel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.



Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.



Wilt u op de hoogte gehouden worden wanneer er vieringen in deze

St. Bonifatiuskerk zijn? Kijk op:
katholiekalmere.nl



We hebben ook vieringen die online te zien zijn, meestal op zondag om 10:00 uur via

 YouTube (St. Bonifatius Parochie Almere)

Volg de parochie ook op
Facebook: *Katholiek Almere*

