

Pinksteren

Gezinsviering 2020

voorganger: pastoor Sandor Koppers
muzikale begeleiding: Viêt Nguyen en Gera de Vries

♪ Openingslied: Wij bijeen

Wij bijeen, net als toen,
vragen God dat hij stormenderhand,
ook met ons weer zal doen
wat Hij deed in die stad van dat land.
Weer vrijuit gaan leven,
opnieuw opengaan.....

Iedereen, vreemdeling, vriend zijn één,
raken in brand van zijn Geest,
bouwen een wereldwijd feest.
Allemaal spreken dezelfde taal,
vinden elkaar in zijn Geest op
dat feest.

Als een vuur in het veld
grijpt de Geest om zich heen in dat land
en gedood met geweld
wordt zijn faam als een uitslaande brand.
Zijn vuur vlamt in harten,
er zal warmte zijn.....

Spreken wij, net als daar,
taal van liefde geënt op zijn woord
dan verstaan wij elkaar
en wordt ieder van harte gehoord.
Blij wondere woorden,
't is Gods eigen taal.....

Iedereen, vreemdeling, vriend zijn één
raken in brand van zijn Geest,
bouwen een wereldwijd feest.
Allemaal spreken dezelfde taal,
vinden elkaar in zijn Geest

daar op dat wereldwijd feest,
op dat wereldwijd feest!



Woord van welkom.

♪ Lied om vergeving:

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison
Heer ontferm U, ontferm U, over ons
Christe eleison, Christe eleison
Christus ontferm U, ontferm U over ons
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison
Heer ontferm U, ontferm U, over ons

Openingsgebed.

♪ Lied: Maak sterker.

Maak sterker, sterker, maak sterker wat Gij in ons begonnen zijt (2x)

Evangelie: Joh. 20, 19-23

♪ Lied: Zomaar ineens weet je het.

Wanneer het even tegen zit,
Je kunt er niet omheen:
Je bent teleurgesteld of boos
De wereld lijkt voor jou gemeen...



Refr:

De vlammen in je ogen, de wind in je gezicht,
Je staat weer overeind, je hebt je opgericht.
Zomaar, ineens, krijg je een goed idee,
Je weet wat je moet doen, en alles zit je mee.
Zomaar ineens, dan krijg je toch de geest,
Zo is het met de vrienden van Jezus ook geweest.

Wanneer je 't even niet meer ziet,
Je kunt er niet omheen:
Bang weggedoken in jezelf;
Iets gebeurde waar jij niet voor koos.....

Refr:

Zo is het dus met Pinksteren:
Je krijgt de goede geest,
Ineens kan je weer verder;
Laat los wat is geweest.
Niets brengt je van de wijs,
Je hebt zomaar een plan,
Ontdek je nieuwe kansen,
Je weet weer wat je kan!

Refr.

Lezing: Pinksteren.

Kort woord.

Geloofsbelijdenis:

**A: Ik geloof in God, de Almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle.
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen.**

Voorbeden:

Na de tekst "laat ons zingend bidden" zingen wij:

♪ **Maak sterker, sterker, maak sterker wat Gij in ons begonnen zijt (2x).**

Eucharistisch gebed.

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.

A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, en tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.



GEBED OVER DE GAVEN



EUCCHARISTISCH GEBED

De Heer zij met u-

Verheft uw hart-

Brengen wij dank aan de Heer, onze God-

En met uw geest

Wij zijn met ons hart bij de Heer

Hij is onze dankbaarheid waardig

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal. Aan hen die door de gemeenschap met uw Zoon uw kinderen zijn geworden, hebt Gij op deze dag de heilige Geest geschonken om het paasmysterie te voltooien. Hij was met uw kerk op het eerste pinksterfeest: alle volken heeft Hij de ware God doen kennen, alle talen heeft Hij één gemaakt, in de belijdenis van hetzelfde geloof. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen, vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde:

♪ Heilig, heilig, heilig de Heer (2x)

In de hemel, maar ook hier op de aarde.

Wij zingen het uit, wij prijzen zijn naam,

Hosanna in de hoge (2x)

Heilig is als wat hier leeft, wat hier groeit,

Wat gemaakt is door uw hand.

Wij zingen het uit, wij prijzen zijn naam,

Hosanna in de hoge (2x)

Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon.

Hij heeft ons verteld hoe U ons roept over de dood tot eeuwig leven en geluk bij U.

Hij wees ons ook de weg daarheen: een weg van liefde, heel zijn leven lang.

Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze éne tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan. Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij Lichaam en Bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon.

Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf het hun en zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij ook de beker met de wijn, Hij dankte U, gaf hem aan zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Daarna zei Hij tot hen: Blijft dit doen om mij te gedenken. Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de kerk gegeven: zo vieren wij zijn dood en verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij bidden U: neem ons op in uw liefde samen met Jezus, uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven maar U hebt Hem nieuw leven gegeven. Daarom zeggen wij:

A: Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U.

Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons.

A: Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U.

Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. Als uw rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij.

A: Goede God, wij loven U, goede God, wij danken U.

Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van het Brood, het Lichaam van Christus, onze Heer; zo maakt U ons blij door de heilige Geest. Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook sterk, en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht. Denk, Heer, aan paus Franciscus, aan onze bisschop Jozef, en aan Johannes, onze bisschop-coadjutor en aan alle andere bisschoppen.

Geef de vreugde om het paasfeest in het hart van ons allen die op U vertrouwen. En help ons blijdschap brengen aan allen die leven in verdriet. God, onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Christus, uw Zoon, samen met Maria, zijn moeder, en met alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader (gebeden).

Vredeswens.

Gebed van de geestelijke Communie:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer. Amen.

Ave Maria (instrumentaal).



Slotgebed.

Mededelingen.

♪ Slotlied: Pinksteren, Pinksteren

Pinksteren! Pinksteren!
Graan is rijp om meel te malen,
Pinksteren! Pinksteren!
van koren bak je brood.

Weet je nog; die kleine korrels
vielen in de voren,
groeiden op tot lange halmen
goudgeel rijpend koren.

Kinderen, kinderen
worden grote mensen later.
Kinderen mogen dan op
eigen benen staan.

Weet je nog hoe moeders hand
je vasthield bij het lopen.
Als je groot bent ligt de
hele wereld voor je open.

Pinksteren! Pinksteren!
Jezus heeft de weg gewezen.
Pinksteren! Pinksteren!
Zeg, ga je met ons mee?

Kinderen uit alle landen;
zwarte, blanke, gele:
Jezus noemt ons broers en zusjes.
Kom je met me spelen?

Pinksteren! Pinksteren!
Alle mensen een familie
Pinksteren! Pinksteren!
het leven is een feest!



-Wij wensen U zalige Pinksterdagen!-