

Klik op de kaars voor grote afbeelding



Afbeeldingen ter illustratie

Kaars A	Kaars B	Kaars C	Kaars D	Kaars E	Kaars F
		€ 25,00 25 cm	€ 25,00 25 cm	€ 25,00 25 cm	€ 25,00 25 cm
€ 35,00 30 cm	€ 35,00 30 cm	€ 30,00 30 cm	€ 30,00 30 cm	€ 30,00 30 cm	€ 30,00 30 cm
€ 40,00 40 cm	€ 40,00 40 cm	€ 35,00 40 cm	€ 35,00 40 cm	€ 35,00 40 cm	€ 35,00 40 cm
€ 65,00 60 cm	€ 65,00 60 cm	€ 60,00 60cm	€ 60,00 60cm	€ 60,00 60cm	€ 60,00 60cm

Ondanks de coronapandemie kunt u toch als vanouds weer een huispaaskaars bestellen.

Het betreft de volgende afbeeldingen:

Versiering A: wasreliëf met opdruk: **Emmaüs-gangers**. Het verhaal van de Emmaüs-gangers (Lc. 24,11-35) vindt plaats in de tijd die onmiddellijk volgde na de opstanding van Christus. Twee volgelingen van Hem zijn onderweg naar het dorp Emmaüs. Christus volgde zich bij hen, maar zij herkenden Hem niet. In Emmaüs aangekomen nodigden zij Hem uit voor de maaltijd, in een herberg. Pas toen Christus het brood ging breken als bij het Laatste Avondmaal, herkenden zij Hem. Hij verdween spoorloos. Te koop voor € 65 of voor € 40 of voor € 35.

Versiering B: wasreliëf met opdruk: **de levensboom**. De levensboom heeft in de Bijbel meerdere symbolische functies. De christelijke Openbaring van Johannes noemt 'een nieuwe hemel en een nieuwe aarde', een heilige stad Jeruzalem die vanuit de hemel neerdaalt. In het midden van de stad stond een levensboom. In het Bijbelboek Spreuken staat de boom voor wijsheid. Te koop voor € 65 of voor € 40 of voor € 35.

Versiering C: beschermende aarde. Deze versiering staat symbool voor de bescherming van God voor onze aarde, welke we momenteel zo enorm nodig hebben met de coronapandemie. Het is het verlangen van iedereen dat Gods handen de wereld zal behoeden voor alle gevaren, maar ook het vertrouwen dat Hij ons weer zal leiden naar betere tijden zoals beschreven in psalm 138,8. Te koop voor € 60 of voor € 35 of voor € 30 of voor € 25.

Versiering D: zon, vissen en druiven. Prachtig realistisch wasreliëf naar de vermenigvuldiging van twee vissen; de belichaming van Christus om de mensheid te redden. De druiven verwijzen naar Jezus, die zich de ware wijnstok noemt: 'Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen'. Te koop voor € 60 of voor € 35 of voor € 30 of voor € 25.

Versiering E: chi-rho kruis: € 60, €35, € 30 of € 25

Versiering F: vredesduif: € 60, €35, € 30 of € 25

U kunt uw bestelling tot 1 maart doen via IBAN-nummer: **NL98 RABO 0301 0477 82**

t.n.v. St. Martinus, Almere onder vermelding van type-kaars (versiering), prijs, afmeting en uw naam!

U kunt ook contant betalen in de kerk.

Hartelijke groet,

