

MEDEDELING VOOR DE PAROCHIANEN VAN DE PAROCHIE ZUIDELIJK FLEVOLAND

Onlangs ben ik benaderd door mijn bisschop, monseigneur Jan Hendriks, met het verzoek om na te denken of ik opensta voor een eventuele nieuwe benoeming in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Aanvankelijk was die vraag voor mij wel even een verrassing, maar aan de andere kant weet je dat je als priester altijd gevraagd kan worden om een nieuwe benoeming te aanvaarden. Alleen was het voor mij alweer meer dan achtentwintig jaar geleden dat een bisschop die vraag aan mij stelde. Nu vroeg bisschop Hendriks mij of ik bereid zou zijn om pastoor en moderator te worden van de parochies Naarden-Bussum, Huizen en Blaricum. Na enige dagen bedenktijd tijdens mijn vakantie heb ik afgelopen woensdag 3 juli ja gezegd tegen zijn verzoek om op 1 oktober 2024 deze nieuwe benoeming te aanvaarden.

Op 1 februari 1996 ben ik als 32-jarige pastor samen met pastoor Harte in Almere aangekomen. Op dat moment lag de parochie van Almere Stad in puin door ruzies onder mijn voorgangers. Er volgden jaren van wederopbouw en vanaf 2003, toen pastoor Harte met emeritaat ging, stond ik grotendeels alleen voor de zielzorg in de parochie. Vanaf 2005 als priester en eventjes later als pastoor. Vele jaren werden in beslag genomen om samen onze nieuwe kerk te bouwen. Dat waren vaak moeilijke en ingewikkelde processen met allerlei instanties, zoals de gemeente Almere en het bisdom. Maar samen hebben wij het gered. Het is ons gelukt om samen meer dan 1,5 miljoen euro op te brengen om onze prachtige kerk aan te kleden met een kunstwerk, met stoelen en banken, altaar en orgel, maar ook om de parochiezaal zo gezellig in te richten en het parochiecentrum van meubels te voorzien. Maar denk ook aan ons prachtige parkeerterrein dat met hulp van parochianen en weldoeners is gefinancierd. Al deze dingen zijn in de afgelopen achtentwintig jaar gerealiseerd! En kijk eens naar het zondagse kerkbezoek: nergens in Nederland wordt een parochiekerk zo goed bezocht als in Almere!

En natuurlijk ging het gewone pastorale werk al die jaren ook nog door. Ik schat dat ik zeker 1500 kinderen en volwassenen heb gedoopt, vele honderden kinderen de 1^e heilige communie heb gegeven en mede heb voorbereid op hun vormsel. De vele bruidsparen uit binnen- en buitenland en de vele uitvaarten van talloze jonge en oudere mensen. En de ontelbare ontmoetingen en indrukken die ik achter heb gelaten rond het hart van ons katholiek zijn: de viering van de eucharistie op zon- en feestdagen. Bestuurlijk is er ondertussen ook heel veel veranderd: de vier parochies van Zuidelijk Flevoland zijn gefuseerd tot een parochie. Ik heb vele draadjes met talloze mensen mogen hebben. En echt al die jaren met grote vreugde.

Ik heb ook vele feesten met u mogen vieren. Vorig jaar september nog bij gelegenheid van mijn zestigste verjaardag. Pastor zijn in Almere is mij altijd een grote vreugde geweest.

Maar aan alles komt een eind, dus ook aan het pastorzijn in Almere. Ik ga natuurlijk nog niet de wereld uit. Mijn nieuwe benoeming ligt op amper 15 kilometer van Almere. Wel in een heel ander deel van ons bisdom. En juist dat vind ik ergens ook wel weer een uitdaging.

De komende maanden staan dus in het teken van afbouwen en afscheid nemen, mijn bureau opruimen en alles zoveel mogelijk klaarmaken voor mijn opvolger. Want tegelijkertijd met mijn benoeming is de bisschop voornemens om pastoor Franklin Brigitha te benoemen als pastoor van Zuidelijk Flevoland. Hij is nu nog pastoor van Alkmaar. En laat mijn vorige standplaats nu toevallig ook Alkmaar zijn geweest! En u heeft gemerkt dat de kaasstad meer te bieden heeft dan alleen maar Goudse en Edammer kazen.

Met vriendelijke groet, pastoor Sandor Koppers